

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, 2ο βιβλίο



Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Κωδικός προϊόντος: 00112
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει απόθεμα

Τιμή: 5.70€

Σύντομη Περιγραφή

??? ?? ????? ?? ?????, ?? ?????? ??? ?????, ?????? ?' ??? ????? ??????? ?????? ?????, ?????? 50 ??? ??????. ?????? ??
??????????????. ?? ?????????????? ?????? ?????? ?????? ??????????, ??? ?????????????? ?????? ????????????????????

Περιγραφή

Και σε τούτο το βιβλίο, το δεύτερο της σειράς, νύξεις σ' ένα σωρό νεανικά θέματα είναι, κάπου 50 τον αριθμό. Τίποτα το περισσότερο. Το περισσότερο ανήκει στους νέους εκείνους, που σκέπτονται και προβληματίζονται. Σ' αυτούς που έχουν ανησυχίες και δεν συμβιβάζονται μ' όσα συμβαίνουν μέσα τους και γύρω τους και ψάχνουν για καθαρές, κρυστάλλινες απαντήσεις. Ναι σ' αυτούς εξ άλλου απευθύνεται. Σε τούτους τους νέους αποκλειστικά...

Κυκλοφορεί σε 3η έκδοση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Η αμφισβήτηση των νέων
- Αυτοί που πρώτευσαν...
- Θέλεις να ξεχωρίζεις;
- «Εσένα λυπάμαι που διορθώνεις»!...
- Προχωρώντας δημιουργικά...
- Έχεις θέληση;
- Η σύγχυση της εποχής μας
- Μειώνοντας τις ανάγκες μας, απλοποιούμε τη ζωή μας

- Πρότυπα ή είδωλα;
- Απ' την ηδονή στην οδύνη!
- Ναι, στον αγώνα και τον μόχθο!
- Η χαμένη μας αθωότητα
- Μη λυγίσεις!
- «Έχω AIDS...»!
- Φανατικοί;
- Πες μου τι μιμείσαι...
- Όχι στις κερκίδες!
- Επιτυχία δεν υπάρχει, δίχως απόλυτη προσπάθεια!
- Μόδα είναι! Θα περάσει;
- «Αν είστε μέταλλα...»
- Τ' αδιέξοδα της νεολαίας
- Αξίες και ... απαξίες!
- Ευχές!... Ευχές!
- Η αισχρολογία στα στόματα των νέων
- Έχεις ... ταμπού;
- Η δύναμη της ... μονάδας!
- Κάνε τη σωστή κίνηση...
- Άλλο «αποτυχόντας» κι άλλο «αποτυχημένος»
- Όχι πια άλλο ... ζάπινγκ!
- Η αλλοτρίωση της νεολαίας
- Μπορούμε στα ψηλά να φθάσουμε!
- Ο ... ευρωπαϊκός πόλεμος των χούλιγκαν!
- Τα λάθη μας
- Όχι στην ιδεολογία της παρακμής!
- Καταπλήξτε μας!
- Αισιόδοξοι πάντα...
- «Ο Θεός δεν υπάρχει. Δεν τον συνάντησα...»!
- Και το πλήθος κάνει λάθος!
- Οι βαθμοί δεν είναι το παν!
- Συνεχίστε τις σπουδές σας...
- Να 'τανε το '21!...
- Μέσα στον κόσμο, αλλ' όχι μέσα μας ο κόσμος!