

ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ



Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Κωδικός προϊόντος: 00163
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει απόθεμα

Τιμή: 5.70€

Σύντομη Περιγραφή

Άραγε ποια είναι η στάση της Παγκοσμιοποίησης και της «Ν. Εποχής» έναντι των Χριστουγέννων; Δέχονται το μήνυμα των Αγγέλων, δηλαδή «ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ, ως έστι Χριστός, Κύριος»; Χαίρονται «χαράν μεγάλην» ακριβώς γι' αυτό το γεγονός; Αν είναι δυνατόν! Και τι ακριβώς κάνουν; Δέστε τη συνέχεια ...

Περιγραφή

Άραγε ποια είναι η στάση της Παγκοσμιοποίησης και της «Ν. Εποχής» έναντι των Χριστουγέννων; Δέχονται το μήνυμα των Αγγέλων, δηλαδή «ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ, ως έστι Χριστός, Κύριος»; Χαίρονται «χαράν μεγάλην» ακριβώς γι' αυτό το γεγονός;

Αν είναι δυνατόν! Γνήσιοι απόγονοι του Ηρώδη, των Ιουδαίων και όλων των διωκτών του Χριστού και της Εκκλησίας Του ανά τους αιώνες, κάνουν τα πάντα για να ακυρώσουν αυτό το μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα, αλλά και στον καθένα μας ξεχωριστά!

Στα πλαίσια αυτά, μη μπορώντας να καταργήσουν την πανανθρώπινη εορτή της Γέννησής Του, την μετέτρεψαν σε ... εμπόρευμα (!), την διακόσμησαν με όσα παγανιστικά και ειδωλολατρικά στοιχεία μπορούσαν, αναβιώνοντας έτσι όλη την «αρχαία πλάνη» κατά την οποία ο διάβολος λατρευόταν ως θεός, την έκαναν τελείως κοσμική για τους πολλούς, ακόμη δε και ... εξωτική, προκειμένου ο Χριστός να μην ακούγεται, πολύ δε περισσότερο να μην προβάλλεται ως Σωτήρας!

Υπερβολές; Καθόλου! Το βιβλίο αυτό, με στοιχεία και επιχειρήματα αδιάσειστα, ακριβώς αυτό επιχειρεί. Να καταγράψει αυτά που όλοι μας, λίγο ως πολύ, έχουμε αντιληφθεί ότι συμβαίνουν στην εορτή των

Χριστουγέννων.

Και επιπλέον να δείξει πως είναι ανάγκη επιτακτική, ιδιαίτερα στις μέρες μας, να εορτάζουμε τα Χριστούγεννα πνευματικά ως πνευματική και υπερκόσμια εορτή που είναι, και όχι κοσμικά και περισσότερο ειδωλολατρικά που διακαώς επιθυμεί και πολλά προς τούτο κάνει η Παγκοσμιοποίηση και η «Νέα Εποχή»...

Κυκλοφορεί σε 2η έκδοση

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

- Τα Χριστούγεννα είναι πνευματική εορτή
- Πως και γιατί κάποιοι (ή κάποιος;) επιθυμούν να μην είναι!
- Να πως διενεργείται η παγκοσμιοποίηση των Χριστουγέννων...

1. Με την βιομηχανία της λεγόμενης «ωραίας ζωής»!

2. Με τακτικές τύπου Ηρώδη (οι και «Ηρωδισμός» αποκαλούμενες)!

- α. Τα γεγονότα που μιλούν από μόνα τους
- β. Ο ρόλος των ευχετηρίων καρτών
- γ. Το μήνυμα ότι «τα Χριστούγεννα είναι για τα παιδιά»!!!

3. Με την προβολή-επιβολή παγανιστικής ατμόσφαιρας στην εορτή!

- α. Δυό λόγια για τη «Νέα Εποχή» («NewAge»)
- β. Πως καθιερώθηκε η εορτή των Χριστουγέννων;
- γ. Τι ακριβώς εόρταζαν οι ειδωλολάτρες την 25η Δεκεμβρίου;
- δ. Τι συνέβαινε στις εορτές αυτές των ειδωλολατρών;
- ε. Η επιχείρηση «μαγεία των Χριστουγέννων»!
 - Ι. Το (παγκόσμιο) Χριστουγεννιάτικο δένδρο!

(Η ιστορία, η καταγωγή, οι συμβολισμοί, τα στολίδια του)

II. Οι ... μαγικές πρασινάδες των «γκι» και «ου»!

III. Ο ... αγαπημένος Αϊ Βασίλης!

(Ο δικός μας Μ. Βασίλειος, η ιστορία του άλλου, η καταγωγή του, το συμπέρασμα μας)

IV. Η ... χαρά και το «πνεύμα» των δώρων!

V. Οι ... μαγικές στιγμές της χαρτοπαιξίας!

VI. Τα ... άλλα κάλαντα!

VII. Ρεβεγιόν: Η ... μεγάλη ευχαρίστηση!

- Και μετά τα Χριστούγεννα του είδους αυτού;

α. Τα δημοσιεύματα του τύπου, που μιλούν τόσο εύγλωττα για το πρόβλημα

β. Οι αποκαλυπτικές έρευνες και οι επισημάνσεις των ειδικών

ΕΠΙΛΟΓΟΣ